

Toelichting Jaarrekening 2022

In het jaar 2022 zijn er een aantal individuele giften binnengekomen. Er zijn ook dit jaar geen giften van fondsen.

In 2021 zijn we begonnen om tweewekelijkse bidstonden te organiseren op de dinsdagavond in de woonkamer aan de voorkant. Samen bidden en aanbidden. De werking van God verwachten. Een plek met een open hemel zijn. Dit zijn we in 2022 tot juni blijven doen.

Daarnaast hebben we een aantal open ochtenden op de woensdagochtend georganiseerd, ook in de woonkamer aan de voorkant. Dit is voor mensen die zin in een bakje koffie of thee hebben. Hebben ze gewoon zin om even wat mensen te zien of te spreken, ook dan zijn ze welkom. Misschien willen ze graag hun verhaal kwijt of hebben ze vragen over opvoeding, huwelijk of over geloven, ook dan willen we er voor hen zijn. Vinden ze het fijn als er iemand voor/met hen bidt, dan doen we dat ook graag voor hen. Wil iemand een keer mee-eten, prima! We kunnen waar nodig ook hulp bieden op het gebied van pastoraat, coaching, mentoraat, praktische hulp, raad, advies en psychosociale hulp.

Ook voor dit jaar zijn de gemaakte kosten (gebruik ruimtes, gas, water, licht, koffie/thee, etc.) niet aan ons gedeclareerd. We weten nog niet hoe dat in 2023 zal gaan.

Dit jaar zijn we ook begonnen met een uitgiftepunt van gratis menstruatieproducten i.s.m. Armoedefonds (<https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede>) voor meiden en vrouwen. Deze samenwerking is tot stand gekomen door contact met de stichting Mensen in Nood (<https://www.mensen-in-nood.nl/>) gevestigd te Harderwijk.

2022 konden we met een positief saldo afsluiten, zodat we met een positief netto beginsaldo in 2023 kunnen starten. We verwachten de komende jaren geen hele hoge kosten en gaan er vanuit dat de giften die binnenkomen de kosten zullen dragen.